
 <p>MÄLARÖ GK</p> <p>SKYTTEHOLM</p>	Magnus Österlund	
	Klubbchef, idrottsansvarig, tränare, ass pro och banarbetare 1993–2014	
	Golfhcp 2024:	

Jubileumsåret 2024 kontaktades ett urval av MGKS:s tidigare ordföranden, anställda och ideellt arbetande medlemmar. De blev ombudda att under rubriken VÄGEN FRAMÅT skriva ner hur de under sin uppdragstid positivt utvecklat vår golfklubb.

Magnus Österlund, klubbchef, idrottsansvarig, tränare m.m. 1993–2014

Mina år på Mälärö GK Skytteholm.

Mälärö GK Skytteholm (MGKS) ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Under mina 18 år på klubben har jag haft flera olika arbetsuppgifter. Allt började med juniorträning 1993, då jag var anställd av JIVA Golf, med andra ord Jan-Ivar Johansson. Jag ville dock ha mer att göra så efter några år började jag även jobba som banarbetare under ledning av Per-Olov Ljung. Därefter hägrade Dalarna, men efter en sejour på Säters Golfklubb, kom jag 2006 tillbaka till MGKS och jobbade då en hel säsong på banan med Anders Karlsson som greenkeeper. 2007 blev erbjuden rollen som Idrottsansvarig/Tränare och efter fyra år tog jag ett steg till och arbetade från 2011 till 2014 som Klubbchef/Tränare.

Mälärö ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kan än idag komma ihåg mötet i Allhallen (ishallen i Skå) där tre klubbar slogs ihop till en och MGKS bildades. Kansliet var inhytt i en av Skytteholms Herrgårds personalbostäder och rangen låg på det numera stora träningsfältet på vänster sida om vägen på väg ner till herrgården. Jan-Ivars shop var under denna tid inhytt i ett av rummen.

Banan invigdes under pompa och ståt en julidag 1994. Värmen var högst påtaglig. Det var så pass varmt att en av orkesterdeltagarna svimmade av värmeslag. Jag minns också att några av öppningslagen blev en smula sämre än förväntat samt den oerhört stora glädjen hos medlemmarna – Äntligen skulle banan öppnas!

Jag och några till hade av Per-Olof Ljung och Göran Claeson fått tillstånd att provspela första nio hålen några dagar tidigare. Det var verkligen fantastiskt. Att få avnjuta denna orörda pärla var en fröjd. När vi kom upp till nionde tee så mötes vi av en märklig syn. Ett holländskt par (Har jag för mig) på cykelsemester hade slagit upp sitt tält till vänster om fairway, vilket de tyckte var ett optimalt ställe för en lugn och trevlig kväll. Detta löstes givetvis efter samtal med de två och vi kunde njuta av att spela hål nio.

1995 så öppnades det nuvarande klubbhuset. Innan hade shopen hållit till i baracker nere vid parkeringen vid rangen. Ett dammigt tillhåll eftersom det även då var grusparkering. I och med att ett nytt och fräscht klubbhus byggdes så flyttade shopen upp och inhystes i nuvarande lokal. Vilket lyft det blev. I och för sig blev det längre till rangen men lokalen var ändamålsenlig. 1995 förbjöd klubben hårda golfspikar och vi i shopen hjälpte febrilt till att byta spikar på väldigt många skor. Det blev så många byten så att jag numera kan göra det i sömnen.

Under mina 18 år på MGKS har jag lärt känna många fina människor som har jobbat oerhört hårt för att klubben skulle må bra. Jag kommer inte ens försöka nämna alla ni människor som har gjort alla mina dagar lättare och trevligare under mina år på klubben men ni ska veta att jag är oerhört tacksam.

I många år, nästan alla mina år så hade vi en högruff som ständigt var under diskussion. Många menade att det gjorde golfspelet omöjligt medan andra påstod att det krävdes för att skapa utmaningar på banan. Vad som är rätt i detta kan självklart diskuteras och jag tror aldrig vi alla kan enas hur den ska spelas. Jag själv uppskattar högruff, den får mig att fokusera på var mina utslag ska placeras och den har även fostrat mig i konsten att kunna slå hyggligt raka utslag.

Under de första åren var det otroligt stora klöversamlingar, framför allt på högersidan på hål 15, vilket gjorde att man tänkte till både en och två gånger innan man valde klubba. Hamnade bollen i dessa klöversamlingar var det i stort sett bara att spela ut en ny boll från tee.

När vi byggde hålen 19–17 hade jag förmånen att få vara på plats och jag jobbade då på banan kombinerat med att ge lektioner. Oerhört spännande och lärorikt att få vara med under en byggnation av en golfbana. Än idag så tycker jag att slingan 19–27 är de finaste hålen på Mälarö där jag tycker att alla hål blev otroligt lyckade. Vilken utmaning!

Stämningen jag upplever på MGKS är närmast unik. Alla hälsar på alla, inga onödigt sura miner utan alla försöker ge varandra en trevlig stund på klubben. Det är alltid kul att besöka klubben och spela en runda. Jag försöker få till en runda per år för att få återse denna lysande klubb och bana. Vem vet var man i framtiden kommer att vara medlem någonstans.

Vill även passa på att gratulera Mälarö GK Skytteholm när nu födelseåret är här. 30 år som har givit så många personer glädje, vänskap, giftermål, spänning och så mycket mer. Jag hoppas att klubben fortsätter att utvecklas och ser fram emot att skapa ytterligare fina minnen på klubben som ligger mig så varmt om hjärtat.

Stockholm 2024
Magnus Österlund