
	Gunnar Teng	
	Ordförande 2000–2006	
	Medlem sedan:	
	Golfhcp 2024: 16	

Jubileumsåret 2024 kontaktades ett urval av MGKS:s tidigare ordföranden, anställda och ideellt arbetande medlemmar. De blev ombudda att under rubriken VÅGEN FRAMÅT skriva ner hur de under sin uppdragstid positivt utvecklat vår golfklubb.

Gunnar Teng, ordförande i Mälare GK Skytteholm 2000–2006.

Mälare GK Skytteholms GK (MGKS) år 2000–2006, en expansiv tid! Den här texten handlar om hur klubben arbetade under de sju år när jag Gunnar Teng var ordförande och vad vi åstadkom mellan år 2000–2006. Jag har också äran att var medlem nr 100.

När jag tillträdde som ordförande år 2000 hade Annika Norén efterträff Göran Claesson som intendent. F.d. ordförande Ove Öster var kvar i klubbstyrelsen ett år som kassör, men drev därefter klubbens två bolag innan Jan Eriksson tog över som VD. Banan byggdes och sköttes under P-O Ljungs ledning och den hade byggts efter ritningar av banarkitekt Tommy Nordström. Deras tanke var att skapa en unik bana med linkskaraktär i Stockholm Två av Sveriges mest kompetenta personer har alltså haft stora ambitioner och lagt själva grunden till vår bana. Jag återkommer till hur styrelsen försökte hjälpa till så att den lagda grunden utvecklades och förfinades under den nya banchefen Anders Karlssons ledning. Anders var verkligen rätt man att ta över efter P-O Ljung kom det att visa sig. Han blev med all rätt utsedd till Årets *greenkeeper* under dessa år.

Klubben var ny och många medlemmar var nybörjare. Medlemmarnas fokus låg på att lära sig spela golf och följa spelets regler, bli bättre och uppträda enligt den tidens etikett. MGKS hade utvecklats till en vänlig och fin familjeklubb med bra utbildningar, fantastiskt bemötande i kansli och reception. Enkelt uttryckt kan man säga att man trivdes på banan, med varandra och i klubbhuset. Särskilt roligt var det att se och möta alla fina juniorer som tränade, spelade och hängde i klubbhuset. De var som husdjur som ingick i familjekonceptet.

Vid ett av våra första möten som ny styrelse år 2000 satte vi oss ner och var och en fick lyfta fram vad man ansåg var viktigt att utveckla och jobba med i den nya styrelsen. Vi kallade dokumentet för "Nya grepp" och det omfattade dels vad som hade gjorts och vad vi behövde ägna oss åt i framtiden. Jag har plockat fram dokumentet och ser att 38 punkter blev snabbt genomförda. Som exempel kan nämnas att HLR-utbildning för personalen genomfördes, Jan-Ivar satte upp veckans träningstips på anslagstavlan, receptionspersonalen sändes på studiebesök till Drottningholm och Viksjö och till och med glasögon sattes upp vid anslagstavlan. Stort som smått blandades. På listan över åtgärder som behövde genomföras fanns ytterligare 34 punkter av olika dignitet, som att inrätta ett golfbibliotek med böcker och video om spelt golf. Det skulle placeras i det nya klubb- rummet som ersatte det gamla styrelserummet. Vi gjorde alltså om styrelserummet till ett klubbrum för medlemmarna med nya sittgrupper, TV, video och ett golfbibliotek. Vi ville att medlemmarna verkligen skulle känna att det var deras klubb. Den viktigare punkten på listan var dock att se över klubbens inre arbete, dvs relationen mellan styrelse, bolag, kansli, reception och bana.

Sammanfattningsvis kan man kort säga att vi ansåg klubben behövde kraftsamla sig kring det som var klubbens själva kärna och det var **banan, spelet och medlemmarna**.

Det är lätt att bli hemmablind. Under några år förlade vi därför ett flertal styrelsemöte till andra golfklubbar för att undvika deras misstag och dra nytta av deras råd. Ett tag var vi som golfens japaner då vi mötte klubbarnas intendent eller ordförande med frågor om vad har de gjort som vi kunde dra nytta av? Vi besökte Salems GK, Botkyrka GK, Viksjö GK, Nynäshamns GK, Troxhammars GK med flera, med flera. Vi hade också möten på SGF och i vår maskinhall. Huvudtanken var att *öppna dörrarna mot omvärlden, lära av andra* och kalibrera var vi själva stod i olika frågor och vad vi kunde förbättra.

För att samordna och effektivisera klubben slogs de två bolagen samman till ett bolag som nu styrdes av klubbstyrelsen genom skrivna direktiv. Bolaget fick sedan redovisa sina åtgärder vid bolagstämman, men annars hölls bolaget och klubben skilda åt. Klubbens stadgar sågs i detta sammanhang över och uppdaterades med hjälp av jurist Björn Lindkvist, verksam på Lunds universitet, GIH och RF. Han var väl insatt i RF:s stadgar och idrottens bolagiseringsprocess. Björn var en resurs som klubben kunde vända sig till i juridiska frågor. Vi hade alltså tillgång till samma jurist som SGF använde. Det kändes tryggt eftersom en golfklubb är som en mindre koncern som ska styras av ideella krafter.

De första åren när klubben var nystartad deltog vi inte i det tävlingsutbyte som fanns mellan andra klubbar i Stockholm. Först tillkom elit- och juniorlag. MGKS serielag tillkom succesivt och i början på 2000-talet etablerades H35, H45, H55 och damlaget. Detta skedde samtidigt som styrelsen aktivt började driva frågan om linksprofilen på alla nivåer. I den andan förlade herrelitlaget sin årliga träningsvecka till de brittiska öarna och klubben pro Jan-Ivar Johansson valde en brittisk linksbana för träning och spel inför säsongen, istället för att som tidigare träna i Skåne. Det blev billigare och dessutom fick våra bästa spelare en inblick i vad linksgolf var, som de sedan kunde sprida till andra medlemmar. På den tiden hade de olika lagen en egen budget som var avsedd för matchtröjor, träning och inspel på de kommande tävlingsbanorna. Lagen började avancera i spelsystemet och utbytet med andra klubbar medförde erfarenheter och inspiration från olika träningsanläggningar som också har påverkat utvecklingen av Mälars träningsanläggning.

När det gäller träningsanläggningens utveckling skedde det i nära samarbete med Jan-Ivar Johanssons behov och önskemål om vad som behövs för att kunna driva bra utbildning och träning av och för våra medlemmar. De nedlagda pengarna på elitlaget är en investering som borde förränta sig ansåg styrelsen. I samarbete med vår Jan-Ivar fick därför fick spelarna i elitlaget i uppgift att genomföra strategirundor med klubbens elitjuniorer under säsongen. Dessutom fick ett antal juniorer delta på elitlagets träningar för att lära sig av klubbens bästa spelare. På så sätt tänkte vi att investeringen skulle utmynna i personliga relationer mellan äldre och yngre spelare med samma brinnande intresse av träning och av golfens tekniska och taktiska hemligheter och att det skulle gynna golfkulturen på klubben.

Ett annat inslag då förståelsen för linksgolf växte internt var att det genomfördes en studieresa för anställd personal till de brittiska öarna. Då gavs möjligheter att jämföra vår bana med de brittiska banorna genom att spela linksgolf på olika banor och inte minst fick personalen att uppleva äkta golfkultur. Erfarenheten av resan var att det som fanns på de brittiska öarna också fanns på MGKS. Den som höll ihop studieresan var intendent Annika Norén.

På MGKS var intresset för golf inte vilket golfintresse som helst. *Golf på vår bana är nu som då ursprunglig och naturnära – inte artificiell och tillrättalagd.* Vår utmaning på banan låg i kampen mot vind, ruffar och bunkrar. Ju mer man spelar golf förstår man att vi är unika i Stockholm, för vi har en LINKSBANA SOM HEMMABANA. Man reser inte till Skottland eller till Mälare för att spela parkgolf, man reser dit för att spela linksgolf! Vi var stolta över vår unika linkskaraktär och den skulle utvecklas.

Klubbens styrelse tyckte att linkskonceptet var viktigt. Vi menade att den var klubbens själ och gav därför Bengt Leffler (skicklig spelare, medlem och internationell golfdomare) i uppdrag att tillsammans med banchefen Anders Karlsson ta fram ett grundläggande bandokument som fastslog vad som är unikt med vår bana. Det som är unikt ska också vårdas och skötas, så att banans karaktär förädlas och förvaltas, nu och i framtiden, oavsett kommande styrelser och banchefer, så att flera golfgenerationer får njuta av det som banarkitekten har skapat på en ås i söderläge vid Mälaren. Vi såg banan som en "kulturskatt" ca 30 minuter från Stockholm. Bandokumentet är klubbens grundbult och ett arv till kommande styrelser och golfspelare i klubben.

Så här såg Bengt Lefflers och Anders Karlssons bandokument ut som styrelsen tog beslut om i oktober 2003. Dokumentet ansågs så viktigt att det dessutom spikades på klubbens årsmöte. Se nedan.

Markförhållanden

Mälare GK Skytteholms 27 hål är byggda på kanten av Upplandsåsen, en mittmorän från tiden då den senaste inlandsisen drog sig tillbaka. Detta skapar ideala förutsättningar för en golfbana - en sandig undergrund.

Bantyp

Detta har givit möjligheter att skapa en golfbana som i många avseenden liknar de ursprungliga skotska linksbanorna. Hindren utgörs främst av vind, bunkrar och vajande svingelgräs samt i viss mån vatten. Denna karaktär skall bibehållas.

Karaktär

Karaktären kännetecknas av att

- *Banan har en torr och sandig karaktär, vilket medför att banan oftast har en gulgrön skiftning*
- *Greenerna är hårda och snabba*
- *Fairways klipps på låg höjd så ren kontakt kan fås mellan klubba och boll*
- *Områden kring greener inkluderande omgivande kullar klipps på låg höjd, för att skapa möjligheter till val av flera olika typer av slag till och i närheten av greenerna*
- *Vegetationen består av låga buskar och befintliga skogsholmar, dvs träd skall inte planteras.*
- *De grästyper som ursprungligen såtts skall bevaras och ansträngningar skall göras för att förhindra att andra typer etablerar sig.*
- *Bunkrarna förstärker banans linkskaraktär, styr spelet och skapar alternativa spelvägar.*

Mälare GK Skytteholm i oktober år 2003

Styrelsen

Klubben hade vuxit under 2000-talet och bestod år 2003 av 1220 seniorer och 310 juniorer. Klubbens verksamhet behövde mer utrymme. Därför byggdes nio nya hål och klubbhusets restaurang och kök byggdes om. Ove Öster VD i klubbens bolag gjorde olika kalkyler som utmynnade i tre alternativa sätt att finansiera hela projektet. Alternativ ett innebar att medlemmarna skulle betala hela kalaset, alternativ två innebar att vi skulle ta in nya medlemmar och att det tillskottet skulle täcka kostnaderna. Alternativ tre innebar att klubben skulle ta in 100 nya medlemmar och de gamla medlemmarna skulle tillskjuta 2500

kronor vardera. Vid ett extra årsmöte som vi höll i Skå ishall beslutades att finansieringen skulle ske enligt alternativ tre. För en rimlig summa fick vi nio nya hål och ett nytt kök.

Vid ett besök år 2023 på en lokal bana i Skåne, i den lilla byn Löddeköpinge, utvecklades mitt samtal med receptionen åt det hållet att de undrade var jag kom ifrån. Jag nämnde MGKS och fick som svar: "men vad roligt det är vi som är bröderna Larsson och som tillsammans med P-O Ljung byggde er bana". Vår dåvarande banchef P-O Ljung som inte bara var skicklig utan också både känd och erkänd i hela golfsverige.

Synliga saker som hände under perioden 2000–2006 var att kiosken byggdes, vi anlade en ny puttinggreen, anlade greener att sikta och slå mot på drivingrangen. Vi gjorde också den tomma ytan på andra sidan vägen till ett eget träningsområde. Mer osynligt arbete var att vi tog fram en miljöplan som gjorde att klubben blev miljöcertifierad, dessutom togs en idrottsplan fram med inriktning på framtida utveckling av spelt golf på Mälärö.

Vi var många som arbetade ideellt i styrelser, kommittéer och bolag. Det fanns de som dök upp i mörkret ute på klubben efter jobbet när vi hade möten om nutid och framtid. Ideella krafter kan bli ett så självklart inslag att vi nästan glömmer bort att de faktiskt ställde upp helt frivilligt och på sin fritid, för att vi skulle få en bra klubb. De hade precis som vi alla ont om tid, familj, barn att ta hand om, trädgårdar att sköta, bilar att laga, mat att handla, jobb att sköta, tider att passa, kläder att tvätta - men de hade ju tid! Nej, de tog sig tid för vår skull! Tid som de gav bort, utan krav på ersättning! Det arbetet går inte att värdera i pengar men däremot i upplevd samhörighet och klubbkänsla. Att vi hade ett sånt kamratskap och "go" i klubben har vi dessa golfentusiaster att tacka för. Vad säger man om det? Ja, varför inte ta av sig hatten och säga: "Hjärtligt tack för allt ni gjort för MGKS!"

Stort tack till Finn Dobson, Ebbe Carlsson, Björn Forsman, Thomas Kervefors, Kalle Sandgren, Markus Åhman, Gerry Blomqvist, Gull-Britt Glimskär, Gudrun Schölin, Ulla Eriksson, Cecilia Landelius, Tommy Eriksson, Ove Öster, Janne Eriksson, Tommy och Marianne West och inte minst våra anställda som intendent Annika Norén, Britten Björklund, Karin Öhlin och Barbro Österlund samt vår pro Jan-Ivar Johansson och Anna samt vår banchef Anders Karlsson med personal m.fl. Dessutom tillkommer alla som jobbade ideellt i våra i våra olika kommittéer eller fixade på sin fritid med klubbhuset, anläggningen och banan.

Avslutningsvis vill jag vifta med två fjädrar som sitter fint i klubbens hatt. Den ena sitter där som en trofé för MGKS verksamhet som under dessa år även uppmärksammades av SGF. Man kan säga att det arbete vi lade ner inte gick obemärkt förbi i golfsverige. SGF ville diskutera golfens framtid på en intern och nationell konferens på Bosön. De bjöd in en klubbchef, en banchef och en ordförande till en idédiskussion om golfens framtid i Sverige. Viktigt var att deltagarna hade drivit eller utvecklat något på klubbnivå. Det fanns många klubbar att välja bland i Sverige, men SGF hade haft ett öga på vad vi höll på med på klubben och valet föll därför på ordföranden i Mälärö GK Skytteholm. Det vill jag säga är en fjäder i hatten till hela klubben för det vi gjorde under de expansiva åren 2000–2006.

Den andra och finaste fjädern i hatten är att under den perioden när vi jobbade så mycket med att profilera linkskaraktären på MGKS blev i vi placerade som nr 5 i Stockholms-distriktet av Golf Digest. Före oss kom bara drakar med ekonomiska muskler som Bro Hoff 1 och 2, Ullna och Stockholms GK. I den vevan, och som kronan på verket, blev som tidigare nämnts vår banchef Anders Karlsson utsedd till årets greenkeeper!

Det ska vi fira nu när klubben fyller 30 år!

Stockholm 2024

Gunnar Teng