
	Annika Norén	
	Klubbchef m.m. 1996–2019	
	Medlem sedan:	
	Golfhcp 2024: 17	

Jubileumsåret 2024 kontaktades ett urval av MGKS:s tidigare ordföranden, anställda och ideellt arbetande medlemmar. De blev ombedda att under rubriken VÅGEN FRAMÅT skriva ner hur de under sin uppdragstid positivt utvecklat vår golfklubb.

Annika Norén, klubbchef m.m. i Mälare GK Skytteholm 1996–2019.

Min resa med Mälare GK Skytteholm (MGKS) började redan på den tiden när klubben hette Skytteholms Golfklubb. Detta var då det planerades tre banor på Mälarearna. Det går att läsa mer om sammanslagningen under fliken Klubben /Historia på hemsidan.

Jag var sedan 1990 anställd på Skytteholms Hotell & Konferensanläggning och hjälpte till lite extra med den nybildade Skytteholms Golfklubb där Göran Claesson var ordförande. Då banan var klar 1994, hade flera golfklubbar på Ekerö gått samman och den nybildade golfklubben fick namnet Mälare GK Skytteholm med Hans "Palle" Paulinder som ordförande. På våren 1996 frågade Palle om jag kunde tänka mig att ta över efter Göran Claesson som vid uppstarten av klubben var tillfällig klubbchef. Göran var den drivande i hela projektet och tidigare anställd inom Kfs (Konsumentföreningen Stockholm) som står som ägare till marken.

Den 1 september 1996 tillträdde jag min tjänst som klubbchef som varade fram till 2011. Det var en härlig tid med alla medlemmar som var så engagerade och nyfikna. En riktig nybyggaranda. Det bildades kommittéer inom allt. Dam, Herr, Elit, Senior, Junior, Medlem, Fest, Sponsor. Alla ville vara med på något sätt. Från 2011 var jag kvar med ekonomin till den 1 april 2019.

Tidigt började vi utmärka oss som en av Stockholms bästa banor som många, speciellt lite bättre spelare, ville spela. Vi hade en lång kö för golfare som ville bli medlemmar. Men som med allt annat så klingar intresset av och det blir allt svårare att få in antalet medlemmar som behövs. Vi pratade tidigt om ålderstrappan dvs. generationer som dominerar men också avtar med åldern. Juniorerna blev svårare och svårare att locka till golfen. I slutet av -90 talet märktes att medlemsantalet blev färre. Vi hade fler medlemmar som gick ur än vad vi fick in. Då beslöts att vi skulle övergå till spelrätter. Medlemslånet omvandlades till spelrätt. På det sättet kunde klubben minska sin skuld till medlemmarna. Innan fick man tillbaka sin kapitalinsats inom ett år och det skulle täckas av en ny medlem som kom in.

Vid tiden när jag började fanns ingen mobil/internetbokning utan allt skedde på plats eller via telefon. All bokning skedde manuellt med penna och ett stort bokningsark. Tiderna till helgen släpptes på måndagen/tisdagen. Detta kunde innebära att på måndag morgon var hela hallen full med medlemmar som tog sig ut till klubben för att boka sin tid till helgen. Har även hört en medlem som satt på jobbet och upptäckt en telefon i en skrubbdär man kunde trycka in 5:an (återuppringning). Efter några år så släppte jag idén – vad gör det om man kan boka hur långt i förväg som helst, men bara ett begränsat antal tider per helg och vardag. Så övergick vi till "fri" bokning vilket gjorde att det blev mycket lättare för receptionen och medlemmarna. Ska jag vara ärlig så kunde vi inte ha riktig koll hur många tider som bokades eftersom all bokning i början skedde manuellt men vi litade på våra medlemmar. Så småningom kom databokningen i gång.

Medlemskontakten var det som jag kände var mitt jobbs absolut bästa del. Många trevliga möten, som ibland kunde dra ut på tiden förstås men alla hade ju så många idéer. Våra städdagar var alltid väl besökta med jobb, korv och eldning. Senare övergick städdagarna till vår frivilligkår.

Vår tävlingsvecka var höjdpunkten på året. Många tävlingar var sponsrade med fina priser. Veckans sista tävlingen som alltid var en 4-manna scramble med över 100 deltagare. Den var väldigt uppskattad och avslutades med fest i klubbhuset och ibland med levande musik.

Vi testade även att spela en "Speed-Golf". Om jag minns det rätt så spelade vi 18 hål på ca 20 minuter. Flera olika spelare var utplacerade på banan. En slog ut, en slog andra slaget, en tog inspel och. När sista putten på 9:an slogs i ljud en signal till den som skulle slå ut på 10:an och så sprang alla runt efter ett schema.

Vi gjorde flera trevliga golfresor bland annat till Dalarna med golf kombinerat med besök på Dalhalla. Alltid med vår fina chaufför Lennart Wikström.

Under min tid var restaurangen, som då bara hade ett beredningskök, i Skytteholms regi. Det erbjöds ett stort smörgåsutbud och korv förstås och dagens lunch kördes från Skytteholms Konferenshotell. 2003 när klubbhuset byggde ut till ett riktigt restaurangkök fick vi in två killar, Bo Öjling och Göran Andersson som kom att driva restaurangen i många år. Bosse hade kontakt med IKEA som skulle bygga om sitt kök i Kungens kurva vilket gjorde att vi kunde få ta över en del köksutrustning till ett bra pris. Klubben drev sedan i sju år restaurangen i egen regi med Harald Källström som ansvarig. Många minns nog vår glada kock Tossan. Några ytterligare restauratörer har varit inne och vänt innan Göte och Lena tog över 2017–2022. Att driva en golfrestaurang är verkligen inte lätt.

MGKS var först i Sverige att erbjuda tävlingen Hjärtgolven för damer. Det är en tävling för kvinnor där alla spelar för sin egen och andras hälsa och startavgiften går direkt till forskningen för kvinnors hälsa, då främst hjärt- och kärlsjukdomar. De senaste åtta åren har jag varit ansvarig för Hjärtgolven i Sverige och nu är det 9:e året som den arrangeras på vår fina bana. Allt sker i 1,6 miljonerklubbens regi - Klubben som startades av Alexandra Charles för 25 år sedan.

Under mina år på Mälarö GK Skytteholm fick jag möjligheten att tillsammans med alla medlemmar och all personal som passerat genom åren skapa en fantastisk klubb.

Stockholm 2024

Annika Norén